

Bybelvra: Wie het dit gesê?

#Vraag 1:

"As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie"

Antwoord: Moses (Eksodus 33:15)

#Vraag 2:

"Die Here sal voorsien."

Antwoord: Abraham (Genesis 22:14)

#Vraag 3:

"Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U my seën"

Antwoord: Jakob (Genesis 32:26b – 1933 vertaling)

#Vraag 4:

"Maar ek en my huis, ons sal die Here dien."

Antwoord: Josua (Josua 24:15c – 1933 vertaling)

#Vraag 5:

"Praat Here, U dienaar luister."

Antwoord: Samuel (1 Samuel 3:10b)

#Vraag 6:

"Die blydschap in die Here - dit is julle beskutting."

Antwoord: Nehemia (Nehemia 8:10 – 1933 vertaling)

#Vraag 7:

"Die Here is my Herder, niks sal my onbreek nie"

Antwoord: Dawid (Psalm 23 – 1933 vertaling)

#Vraag 8:

"Ken om in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak"

Antwoord: Solomo (Spreuke 3:6 – 1933 vertaling)

#Vraag 9:

"Staan op, word verlig want jou lig kom en die heerlijkheid van die Here gaan oor jou op"

Antwoord: Jesaja (Jesaja 60:1 – 1933 vertaling)

#Vraag 10:

"Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie"

Antwoord: Jeremia (Jeremia 29:11)

#Vraag 11:

"Stort U seën oor my uit, vergroot my grongebied, neem my onder U beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie"

Antwoord: Jabes (1 Kronieke 4:9-10)

#Vraag 12:

"Is ek my broer se wagter?"

Antwoord: Kaïn (Genesis 4:9b – 1933 vertaling)

#Vraag 13:

"Waar U gaan, sal ek gaan, waar u bly, sal ek bly, u volk is my volk, u God is my God"

Antwoord: Naomi (Rut 1:16b)

#Vraag 14:

"Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet"

Antwoord: Petrus (Johannes 21:17c)

#Vraag 15:

“My God my God, waarom het U my verlaat”

Antwoord: Jesus (Matteus 27:46c)

#Vraag 16:

“Ek weet my Verlosser leef”

Antwoord: Job (Job 19:25 – 1933 vertaling)

#Vraag 17:

“Ek het nie gelag nie”

Antwoord: Sarah (Genesis 18:15)

#Vraag 18:

“God het my skande weggeneem”

Antwoord: Ragel (Genesis 30:23b)

#Vraag 19:

“U is ‘n God wat my sien”

Antwoord: Hagar (Genesis 16:13b)

#Vraag 20:

“Laat met my gebeur wat u gesê het”

Antwoord: Maria (Lukas 1:38b)